

In woorden

zit een taal die naar denken groeit
speels en jong, rebels, ongeduldig
ruimdenkend en vergevend

gedachten in een paar zinnen
een tekst die raakt en onze kijk op
het wereldbeeld verandert

we passen ons aan, niet te veel
de eigenheid blijft belangrijk, mag
niet in verdoezelen verloren gaan

hoe mooi is een samenleving met
respect voor elkaar, met liefde voor
de natuur en dieren

of het nu regent of de zon schijnt
we gaan met onze idealen door
steunen de toekomst van kinderen

we lachen de dagen wakker, kussen
de nachten zacht, zorgen voor elkaar
want we leven in het nu, vandaag.

Dichteres: Erika De Stercke

Titel gedicht: In woorden

Leeftijd: 52

Land van verblijf: België

Auteursrechten: Erika De Stercke